

# OPROEP!

AAN ALLE KINDEREN VAN GENT



Emma is betoverd in een  
vrouwtje van peperkoek.  
Het hart van haar geliefde  
zit onder een glazen stolp.  
Het klopt nog, maar langzaam...

Iedereen van onze stad doet er  
alles aan om Emma te bevrijden.

**KUNNEN JULLIE,  
KINDEREN VAN GENT,  
OOK IETS DOEN?**



Benieuwd naar het  
hele verhaal van Emma?  
[www.ienenmeesuiker.be](http://www.ienenmeesuiker.be)



# Zo kan jij helpen!



Schrijf rond de stolp een liefdevolle boodschap. Kleur de koude leegte rond de stolp met je warmste tekeningen. Hang daarna jouw tekening aan het vensterraam. Zo blijft het peperkoeken hart wakker en verwarm je meteen ook de harten van alle Gentenaren. **Bedankt voor jullie hulp!**

# knip, schik, plak!

## Tekeningen & versiersels

Waar vind jij het gezellig?  
Waar word jij warm van?  
Wat vind jij lekker zoet?

Teken deze ideetjes rond de stolp en kleur ze mooi in met jouw lievelingskleuren.

## ideetjes?



## Liefdevolle zinnestjes

Kies hiernaast **drie** woorden, **knip** ze uit en maak er een zin mee. Vb. LIEFSTE, je laat me BLOZEN als een HAARD VUUR.



## Rijmpjes, klein en fijn

Kies één woord en bedenk een zin die erop rijmt. Vb. WARM - met jouw hart van goud voel ik me nooit arm.

aller	liefste	bak	vorm	bere
koud	blozen	schatte	bol	
boter	zacht	knuffel	contact	
♡	harte	dief	haard	vuur
hand in hand	hartje	ik hou van		
jou	ik mis	je	vlinder	kus
warm	nest	nieuwjaars	wens	
poeder	goed	roze	rood	
smelt	ijs	kristal	smikkelkont	
sneeuw	vlokje	ster		
winter	vacht	wonder		
zoet	lekker	bek		

emma ♡